

Brittisk mysterieroman med mycket humor

– 12 januari i pocket!

Bokbussbibliotekarien Israel Armstrong flyttar in i pockethyllan iklädd ett nytt härligt omslag! *Fallet med de försvunna böckerna* är en humoristisk mysterieroman för bibliofiler, men också för den som älskade *Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann*.

OM ROMANEN

En bokälskande vegetarian i manchesterkostym flyttar till Irland för ett efterlängtat jobb som bibliotekarie. Snart upptäcker han dock att biblioteket har stängt, för gott, och att hans chef har "glömt" berätta att hans tjänst numera består i att köra en bedagad biblioteksbus.

Strandad långt ute på landsbygden har Israel två val: att återvända till sitt halvdana liv i London, eller att sätta sig bakom ratten på en bokbuss som knappt rullar och som inte bara saknar hyllor utan också böcker. För det är nästa hake.

Bibliotekets samtliga femtontusen böcker har försvunnit. Men vem stjal så många böcker? Och hur?

Den högst motvillige hjälten är snart indragen i såväl jakten på böckerna som i lokalbefolkningens romantiska intriger. Ingendera leder dit Israel väntat sig...

OM FÖRFATTAREN

Ian Sansom, född 1966, bor i Nordirland och skriver regelbundet för Guardian och The London Review of Books. Med serien om Israel Armstrong översätts hans böcker för första gången till svenska. Del två har utgivning i april 2012.

"Det är roligt hela tiden; det är John-Irving-roligt."

TIDNINGEN KULTUREN

"Det är skruvat, vridet och helt osannolikt – och samtidigt störtskönt befriande!"

BOKHANDELN LAHOLM

För recensionsexemplar, högupplösta bilder, intervjuförfrågningar eller andra pressrelaterade frågor, vänligen kontakta:

Malin Sternefors
Tel: 076 171 57 50
forlaget@massolit.se

